

Kinderen in quarantaine

Kinderen over de hele wereld vertellen hun verhaal...

Rosie, 12 jaar, Frankrijk



Bonjour, ik ben Rosie. Ik ben 12 jaar oud en ik woon in een appartement in Frankrijk. Thuis blijven is een beetje saai, maar het is beter dan naar school gaan. Ik sta laat op en speel playstation. Mijn moeder is een belangrijke werknemer - ze is een verpleegster, dus ze moet gaan werken. Ik zorg ervoor dat het appartement proper en opgeruimd blijft. 's Middags doe ik mijn schoolwerk. De leraren controleren me, dus ik moet het doen. Ik ga soms wandelen rond mijn flatgebouw. Ik blijf natuurlijk uit de buurt van de rest.

Ik mis mijn vrienden en familie heel erg.

Vandaag zou ik normaal mijn 'feest van de vrijzinnige jeugd' vieren, maar dit gaat niet meer door. Ik had er heel erg naar uitgekeken. Dit maakt me wel verdrietig. Ik hoop dat deze crisis snel voorbij gaat, zodat ik toch nog mijn feestje kan geven.

Au revoir!

1. Waar woont Rosie?
2. Welke job heeft haar moeder?
3. Gaat Rosie naar buiten?
4. Welke feestje gaat niet meer door?
5. Wie mist Rosie heel erg?

Omar, 9 jaar, Marokko



Salamu alaikum of hello, ik ben Omar en ik ben 9 jaar oud. Ik woon samen met mijn 2 broers, 2 zussen, mama, papa en oma in een huis in Marokko. Ik verveel me thuis en weet soms niet wat ik moet doen. Ik heb geen laptop, dus kan ik mijn schoolwerk ook niet maken. Ik voetbal wel alle dagen met mijn broers in de gang en in de woonkamer. Dit mochten we vroeger nooit van mama, maar nu vindt ze het niet erg. Alleen krijgt oma soms hoofdpijn als ze ons ruzie hoort maken.

De ramadan is gestart en ik doe mee. Dit is de mooiste maand van het jaar voor de moslims, maar dit jaar is het anders. Er mag geen bezoek komen voor iftar (avondmaal) en dit vind ik echt saai. Wij mogen ook niet meer naar de moskee in de avond. Dit missen we echt. Wij bidden wel thuis.

Mijn papa werkt niet meer en hierdoor verdient hij ook geen geld. Ik hoop dat de quarantaine snel voorbij zal gaan, zodat papa weer auto's kan herstellen. Salamu alaikum!

1. Hoe oud is Omar?
2. Met wie woont hij allemaal in het huis?
3. Maakt hij zijn huiswerk?
4. Waarom is de ramadan dit jaar anders voor Omar?
5. Welke job heeft zijn papa?

Olfa, 10 jaar, Rusland



Hey, ik heet Olfa en ik ben 10 jaar oud. Ik woon samen met mijn ouders en zus in een huisje in Rusland. Nu ik thuis ben, speel ik veel met mijn kleine zusje. Samen met mijn mama bak ik veel. Mijn papa is een vrachtwagenchauffeur. Hij zorgt ervoor dat de winkels genoeg eten hebben voor alle mensen. Mijn mama is een leerkracht. Ze helpt haar leerlingen via de computer. Soms mag ik haar ook helpen.

Wat ik het meeste mis tijdens de quarantaine zijn mijn balletlessen. Ik probeer thuis veel te oefenen.

Mijn mama had tijdens Pasen veel chocolade-eitjes verstopt in huis en samen met mijn zus mocht ik ze nadien zoeken. Ik vier Pasen eigenlijk altijd bij oma en opa. De hele familie komt dan samen voor een ontbijt. Dit jaar vond ik het een beetje saai.

Ik hoor mijn mama vaak bidden en praten met God, wanneer ze verdrietig is. Dit doe ik dan ook. Ik wou dat de kerken en scholen terug open zijn, zodat ik mijn vrienden weer kan zien. Daag.

1. **Wat mist Olfa het meeste?**
2. **Welke job heeft haar vader?**
3. **Waarmee houdt Olfa zich thuis bezig?**
4. **Wat vindt Olfa saai dit jaar? Waarom?**
5. **Wanneer praat haar moeder met God?**

Jian, 8 jaar, China



Hello. Ik ben Jian en ik ben 8 jaar oud. Ik woon in China. Ik heb een grote broer en een kleine zus. Ik ben al heel lang niet meer buitengewest. Mijn mama en papa gaan ook niet naar buiten. Mijn mama heeft diabetes of suikerziekte. Hierdoor kan ze veel sneller ziek worden van de coronavirus dan de gezonde mensen. Soms komt iemand onze boodschappen aan huis brengen.

We spelen veel gezelschapsspelletjes thuis. Ik maak soms mijn huiswerk en ik kijk ook veel TV. Mijn ouders volgen alleen het nieuws op TV. Soms ben ik bang dat iemand van ons ziek zal worden. Ik slaap altijd mijn geluksbeeldje bij me. Dit brengt me geluk en zorgt ervoor dat ik gezond blijf.

Wij videochatten veel met familie en vrienden. Dit vind ik wel leuk om te doen. Ik hoop dat ik ze snel terug kan zien en grote knuffel kan geven.

Daag.

1. **Hoe oud is Jian?**
2. **Welke ziekte heeft zijn mama?**
3. **Wat doet Jian allemaal thuis?**
4. **Waarvoor gebruikt hij zijn geluksbeeldje?**
5. **Wat vindt Jian leuk om te doen?**

Hanna, 6 jaar, Amerika



Hello! Ik ben Hanna en ik ben 6 jaar oud. Ik woon samen met mijn mama en papa in Amerika. Mijn papa is een politieagent en mijn mama is een verkoopster in een kledingwinkel. Mijn papa moet werken, dus ben ik vaak alleen met mama thuis.

Ik speel veel in de tuin. Soms krijg ik les van mijn juf via de computer. Dan zie ik ook mijn klasgenoten op het scherm. Dat vind ik wel leuk, want ik mis ze heel erg.

Ik had dit jaar heel erg uitgekeken naar mijn eerste communiefeestje. Dit gaat nu niet meer door. Ik had mijn liedjes voorbereid die ik in kerk ging zingen en mijn nieuwe kleedje gekocht voor het feestje nadien. Ik keek echt uit naar de cadeautjes die ik ging krijgen van mijn familie. Ik was heel boos toen ik hoorde van mama dat mijn eerste communie uitgesteld zal worden. Ik heb ook veel gehuild. Zodat ik minder verdriet zou hebben, hebben mijn mama en papa mijn cadeautjes al gegeven.

Ik kijk uit om terug naar school te gaan! Bye

1. Welke job heeft Hanna's papa?
2. Hoe krijgt Hanna les?
3. Welke feestje werd uitgesteld bij Hanna?
4. Hoe voelde Hanna zich?
5. Hoe hebben haar mama en papa haar getroost?

En jij?

1. Hoe oud ben je?
.....
2. Met hoeveel personen woon je thuis?
.....
3. Hoe laat sta jij op tijdens de quarantaine?
.....
4. Hoeveel uur ben je per dag bezig met je huiswerk?
.....
5. Ga jij naar buiten?
.....
6. Welke activiteiten doe je veel thuis?
.....
7. Wat mis je het meeste aan school?
.....
8. Is er een speciale gebeurtenis of een feestje bij jou die niet meer doorging of niet meer zal doorgaan door de quarantaine?
.....
9. Wat is het leukste aan 'thuisblijven'?
.....
10. Waarmee heb je het heel moeilijk tijdens de quarantaine?
.....