

## RICHTLIJNEN RAMADAN IN TIJDEN VAN CORONA

---

Alle collectieve gebedsmomenten, vieringen en bijeenkomsten zijn verboden tot en met zondag 19 april, met mogelijke verlenging tot 3 mei en later.

Op federaal niveau is via het ministerieel besluit van 13 maart 2020 beslist dat plechtigheden in kerken, synagogen en feestzalen niet kunnen plaatsvinden. De gebouwen en religieuze huizen blijven open, met respect voor de sociale afstand. De beheerders van die gebouwen worden geacht hiervoor de nodige regels uit te vaardigen en toe te zien op de naleving ervan. Zie <https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/>.

Op 23/24 april start de heilige maand Ramadan. Omdat dit voor ons allen een belangrijke maand is en we deze -ondanks de crisis waar we ons momenteel in bevinden- ten volle willen "beleven" dient er rekening gehouden te worden met onderstaande adviezen:

- De activiteiten van de erediensten zijn verboden. Dit betekent dat de dagelijkse gebeden en de vrijdagdienst in de gebedshuizen gedurende de hele Ramadan opgeschort blijven.
- Ook de Taraweeh gebeden zullen gedurende de hele Ramadan NIET doorgaan. Taraweeh gebeden kunnen uiteraard wel thuis verricht worden; individueel of in gezinsverband.
- Het thuis verrichten van niet-verplichte gebeden werd zelfs door de Profeet (vz mh) sterk aanbevolen. Hij zei: " De beste gebeden zijn diegene die je thuis verricht, met uitzondering van de verplichte".
- Het verrichten van Taraweeh via live-streaming (volgen op TV, PC, iPad...) wordt op basis van theologische gronden afgeraden. Het livestreamen van het vrijdaggebed, als één van de belangrijkste gebeden werd al eerder afgeraden. Laat staan de niet-verplichte gebeden zoals de Taraweeh.
- Ter vervanging van de Taraweeh gebeden zullen er vanuit verschillende moskeeën lezingen via sociale media worden gelivestreamed. Hou de FB pagina's van het EMB, het Platform van Vlaamse imams of die van jouw lokale moskee in de gaten voor concrete info.

Op 23 maart publiceerde Vlaanderen de richtlijn over de voorwaarden voor de livestreaming van bedienaars uit de gebedsruimten. Zie:

<https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-kan-livestreaming-van-preken-vanuit-gebedsruimten>

- Gezamenlijke iftars kunnen NIET doorgaan, behalve in gezinsverband.
- Ook Iftars voor minderbedeelden in de moskeeën kunnen NIET doorgaan. Wel kunnen moskeeën maaltijden bereiden die geleverd of afgehaald kunnen worden. Hou hierbij wel rekening met de geldende regels i.v.m. voedselbedelingen. Zie: <https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals#welzijn>

- Hou rekening met de algemene regels van social distancing bij het doen van inkopen tijdens de Ramadan bij bakkers, slagers, supermarkten,... Maak afspraken met de lokale besturen (bijv. inzetten sleutelfiguren of vrijwilligers, online bestellingen stimuleren, afstemming openingsuren om drukte te spreiden...).
- Ramadan zal dit jaar niet enkel een maand van Corona zijn, maar nog steeds dé maand van de Koran. Gebruik je tijd om de Koran veelvuldig te lezen en de interpretaties ervan te begrijpen.
- Het vasten betekent niet enkel 'niet eten of drinken', maar ook het beste gedrag als moslim vertonen. Bijv. door boodschappen te doen voor ouderen omwille van Corona, het geven van liefdadigheidsgiften, ondersteuning te bieden aan zorgwerkers...MAAR VOORAL door zich te houden aan de Corona-maatregelen om levens te redden en de volksgezondheid van de samenleving te beschermen.

Allah zegt in de Koran:

*"Als iemand een leven redt, is het alsof diegene de gehele mensheid heeft gered"*  
(5:32)

Ook de profeet Mohamed (vzvh) zei:

*"Breng jezelf en de ANDEREN geen schade toe"* (Al-Muwatta)

Als u theologische vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met:

- De Moslimexecutieve via de Infolijn Islam: 0800 200 98 of [infolijn.islam@embnet.be](mailto:infolijn.islam@embnet.be)
- Platform Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen: 0470 76 25 93 of [pvim.gent@gmail.com](mailto:pvim.gent@gmail.com)
- Netwerk Islamexperten: [info@netwerkislamexperten.be](mailto:info@netwerkislamexperten.be)

Ook kan u de livestreamsessie herbekijken van Khalid Benhaddou, imam en coördinator van het onderwijsnetwerk Islamexperten over de maatregelen en het beleven van de Islam in tijden van Corona (zie: <https://netwerkislamexperten.be/live/>).

### **Laat de Ramadan een maand zijn van bezinning, aanbidding en VIRTUELE samenhang**

*Namens het Platform van Vlaamse Imams en Moslimtheologen en het onderwijsnetwerk islamexperten*

